

Ik was anderhalf jaar toen ik met mijn ouders, vanwege de heimwee van mijn moeder, verhuisden van de gemeente Medemblik naar de gemeente Achtkarspelen. Mijn ouders wonen nog altijd in Surhuisterveen. Maar ik had dus ook zomaar een West-Fries kunnen zijn, en dan was ik nooit Wouddichter / Woudzanger geworden. (MT)

KLASKE EN JAN

Jan Talma is een fleurige boerenzoon
uit Kollumerzwaag van net twintig jaar.
Op een zondagmiddag in Suameer
heeft hij de vrouw van zijn leven in het vizier.
Het is een knappe boerendochter uit de Tike
en haar naam is Klaske Couperus.
Jan zegt tegen zijn maten: 'Die is van mij...
Kijk wat een prachtig mooie meid!
Klaske is vrij verlegen, Jan mag graag praten.
Zo vullen ze elkaar mooi aan.
Een keer maakt Jan de verkering uit,
maar de volgende dag is het al weer aan.
In '66 trouwen Jan en Klaske
en komen in Kollumerzwaag te wonen
In het huis van Jan zijn oudste broer
met alleen de hoogst nodige dingen.

Klaske en Jan, boerendochter en boerenzoon.
Ze zijn zo verliefd op elkaar, ze kunnen de hele wereld aan.

Na een jaar is het voor Jan zo ver.
Hij wordt onderwijzer in Opperdoes.
Klaske heeft heel veel heimwee in Noord-Holland.
Het voelt voor haar als een koude douche.
Op een keer smijt de jeugd kluiten modder
Tegen Jan en Klaskes ramen.
Jan vliegt er meteen achteraan
en niet zonder succes.
Jan krijgt een te pakken, een kop groter als hem.
Hij smijt hem thuis in het hok.
De jongen huilt: 'Meester, ik doet het in mijn broek!'
Jan zegt: 'Je doet maar en haal nu de rest op.'
Even later staat de hele groep voor het huis
waar ze verlegen hun spijt betonen.
Ze weten dat ze zulke kunsten
Niet meer bij Jan Talma hoeven te vertonen.

Klaske en Jan, boerendochter en boerenzoon.
Weg uit het vaderland en ze zijn nog zo jong.

Drie maanden ligt Klaske op bed,
maar dan is het eindelijk zover:
'Een zoon!' roept Jan, en hij heeft gelijk;
een hele groot baby met een dikke bos zwart haar.
Ze geven hem de naam Meindert
naar zijn opa uit Kollumerzwaag.
Het voorjaar van '70 is een datum
waar Klaske al heel lang naar uitkeek.
Eindelijk terug naar Friesland,
de vertrouwde Wouden en wel Surhuisterveen,
waar Jan aan de slag kan als meester

aan basisschool de Hoekstien.
Meindert wordt maar liefst vier weken
bij opa en oma Kollum ondergebracht.
Als de verhuizing klaar is, moet hij naar Surhuisterveen.
Maar Meindert wil in Kollum blijven en kotst
van ontsteltenis op opa zijn zondagse kleren.

Klaske en Jan, boerendochter en boerenzoon.
Ze zijn gelukkig weer in Friesland terug.

Meindert Talma