

## **MEDIUM JOHAN**

Medium Johan is helderziend,  
helderhorend, heldervoelend.  
Medium Johan is een kaartlegger  
en paranormaal genezer.  
Medium Johan is 16  
en echt wat anders als anders.  
Sommigen zeggen: 'Die Johan Lindeman  
neemt de mensen bij de neus.'

### *Refrein:*

Buurvrouw zegt: 'Er zit bij hem een steekje los.  
Tovenaars hebben we niet nodig in Stroobos.'  
Maar de meesten zijn blij met wat Johan doet.  
Johan ziet dingen die een ander niet ziet.  
Als Medium Johan een wanhopige  
dorpsbewoner van zijn pijn verlost,  
is dat weer een mooi klein wonder,  
een mooi klein wonder in Stroobos.

Hij woont samen met zijn moeder,  
een volslanke vrouw met lang haar.  
Hij heeft ook een gids, zijn naam is Karim.  
Hij kent Karim sinds zijn zesde jaar.  
Als zijn ouders weer eens ruzie hadden,  
vluchtte hij naar zijn kamer en dan kwam Karim.  
Hij hield hele gesprekken met deze witte gedaante,  
hij voelt zich op zijn gemak bij hem.

### *Refrein*

### *Brug:*

Als kleuter zag hij al gestorven mensen.  
Eerst had hij dat helemaal niet door.  
Want se zagen er net zo uit als de levende  
mensen die hij tegenkwam in Stroobos.  
'Het is hier soms net een disco,' zegt zijn moeder.  
'Allemaal jongvolk die wat van hem willen:  
"Johan, ik moet je wat vragen!"  
En die jongen heeft al zoveel aan zijn hoofd.'

Johans moeder heeft het zelf ook. Maar ze houdt zich  
maar wat rustig op de achtergrond.  
Haar moeder had het en haar zuster ook,  
dus, ze staan er helemaal niet vreemd tegenover.  
Haar moeder heeft er nooit wat mee kunnen doen.  
Anders was ze meteen naar Franeker gebracht.  
Dus, dat haar zoon het nu ook heeft,  
is ze blij om en had ze ook wel gedacht.

### *Refrein*

*Meindert Talma*